



**+
6.000
euro**
aan waardebonnen
te winnen

Infomagazine Herne speciale corona-editie

© Pascal Vandenborre

juli 2020





Via Facebook volgt weldra een filmpje met alle inzendingen.



In harmonie...

De derde uitgave van ons infoblad dit jaar is een tweede corona-editie geworden. Zolang het virus er nog is, moeten we continu waakzaam blijven. In eerste instantie voor onze gezondheid maar anderzijds ook voor alle andere gevolgen die ermee gepaard gaan.

Velen hebben hun vakantie geannuleerd en de kans dat we onze vakantie dicht bij huis of thuis zullen beleven is groot. Maar dat hoeft niet te betekenen dat de **welverdiende vakantie** minder leuk of rustgevend zou zijn. Ook in Herne en omgeving valt veel te beleven. We bieden je via deze editie alvast wat **inspiratie**. En daarmee nodigen we je ook uit om samen met ons een warm hart toe te dragen aan zij die sterk getroffen zijn de voorbije maanden. We denken in het bijzonder aan de lokale horeca.

Onze **lokale economie** draaiende houden, en misschien zelfs versterken, is van groot belang. Met dat standpunt staan we niet alleen. En we willen er maar wat graag onze schouders onder zetten. We hebben alvast enkele **maatregelen uitgewerkt** die je in dit magazine kan terugvinden. Maak er gebruik van, of geef de mogelijkheden door aan mensen die ze mogelijk nog beter dan jij zelf kunnen gebruiken.

Ik keer terug naar mijn titel: in harmonie... in de muzikwereld - ook die in onze gemeente - weet men dat een harmonie zeer mooie stukken kan brengen omdat er een grote diversiteit aan instrumenten en klankkleuren samen spelen, 'in harmonie'. En dat is een inspirerend beeld: ook in onze gemeente kennen we een kleurrijk palet van mensen die samen leven, en samen een hechte gemeenschap vormen. Met een aantal portretjes brengen we je dicht bij een aantal bijzondere inwoners, elk met een eigen passie, talent, liefde, engagement... Eén voor één prachtige mensen! De voorbije maanden lieten ons misschien weer beter beseffen hoe gelukkig we zijn om te mogen wonen in een open regio met een prachtig landschap. Dat open en typische landschap danken we in grote mate aan de lange

historie van **landbouw**, de activiteit die ook vandaag nog grotendeels het algemene beeld van onze gemeente bepaalt. En toch ervaar ik in relatie tot de landbouwactiviteiten een zeker spanningsveld. De land- en tuinbouwers leven al te vaak met het idee dat ze tegenwoordig niets goeds meer kunnen doen. Ze voelen zich op meerdere vlakken in het defensief gedrongen. Ik ben er van overtuigd dat we met z'n allen de taak hebben om te werken aan die beeldvorming. Als consument moeten we begrijpen dat landbouw zich moderniseert om voedsel te kunnen blijven produceren; en dat de voorbije jaren sterk gewerkt werd aan meer duurzame praktijken op vlak van er van milieu, voedselveiligheid en dierenwelzijn. Maar ook de landbouwers zelf mogen de ogen niet sluiten voor een veranderende maatschappij. Ook hier kan ongetwijfeld meer harmonie bereikt worden door dialoog, begrip en respect. En ieder van ons kan stappen zetten, hoe bescheiden ook. Kijk wat verder in dit blad: **ga eens langs en koop lokaal, ook bij ons groeit de 'korte keten'**.

Fietsen of wandelen? Uiteraard! Zeker doen! Maar hou rekening met de landbouwers in volle activiteit. Voor hen is deze periode geen vakantie maar net hoogseizoen. En dan is het met man en macht aan de slag, en dus ook met zware machinerie de baan op. Heb wat begrip en geduld, zet je veilig op zij; uiteraard wordt een zelfde mate van respect gevraagd van de landbouwers. Andermaal een beetje harmonie, en dan genieten we samen van dat unieke landschap waarvan wij het geluk hebben er middenin te mogen leven. Ik wens jullie allen een deugddoend, rustgevend, gezond en veilig verlof toe!

Kris Poelaert, jouw burgemeester

En oh ja, opnieuw zijn alle uitgewerkte maatregelen er gekomen dankzij overleg en met input, bijdrage, engagement van velen.

SAMEN veilig vooruit

www.info-coronavirus.be

De vooropgestelde data en info zijn steeds onder voorbehoud van de evolutie van de pandemie.

Gouden regels

- Was vaak je handen met water en zeep. Geef geen hand of kus. Blijf thuis als je ziek bent.
- Let extra op bij mensen die **gevoelig** zijn voor het virus:
 - Mensen ouder dan 65 jaar
 - Mensen met diabetes (type 2) in combinatie met obesitas en/of problemen met hart, longen of nieren
 - Mensen met problemen met hart, longen of nieren
 - Mensen die gevoelig zijn voor infecties
- Hou steeds **1,5 meter afstand**.
- Op een openbare plaats en je kan geen 1,5 m afstand houden? Draag dan **een mondk masker**.
- Spreek **buiten** af. Kan dit niet? Verlucht goed: zet ramen of deuren open.

Pretparken, binnenspeeltuinen, casino's, theaters, bioscopen, zwembaden en wellnesscentra open

- Er moet voldoende aandacht zijn voor de hygiënemaatregelen.
- Je moet 1,5 meter afstand kunnen houden.

Feestzalen open met maximum 50 personen.

Evenementen mogen doorgaan

- Maximum 200 personen binnen, maximum 400 personen buiten mits toestemming van de burgemeester.
- De organisator moet de protocollen volgen om de veiligheid van de bezoekers te garanderen.

Sinds 11 juli is het **verplicht een mondk masker** (> 12 jaar) te dragen **in winkels en winkelcentra, in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken.**

Evenementen mogen doorgaan.

- Maximum 400 personen binnen, maximum 800 personen buiten mits toestemming van de burgemeester.
- De organisator moet de protocollen volgen om de veiligheid van de bezoekers te garanderen.

31 augustus

De **Nationale Veiligheidsraad** bekijkt **wat kan of niet** voor

- discotheken, nachtclubs en fuiven
- massa-evenementen

1 juli

1 augustus



SAMEN wandelen

Na de molenwandeling zetten we graag de **Aerebeekwandeling** in de kijker. Vertrek in het centrum van Herne voor een wandeling van **9,9 km** door de vallei van de Aerebeek en ontdek de natuur rond Herne. Je komt langs mooie rijen knotwilgen en statische 19de-eeuwse hoeses zoals het Ooievaarsnest en Rankhove. Zorg ervoor dat je bij het wandelen de afstand bewaart en alle hygiënische maatregelen respecteert.

De Aerebeekwandeling is een suggestielus op het wandelnetwerk Pajottenland. Meer wandelen? www.toerismevlaamsbrabant.be/wandelen. Neem ook een kijkje op www.wandelknooppunt.be en stippel zelf je wandelroute uit.



Basiscartografie
©Nationaal Geografisch Instituut Brussel
www.ngi.be - toelating A2611



-  wandelroute (onverhard)
-  wandelroute (verhard)
-  wandelroute (door akker)

ONTDEK
HET BESTE

Groene Gordel

Als woorden tekortschieten,

BEGINT DE MUZIEK.

Al op vrijdag 13 maart begon het: België zong... tegen corona en ook muzikaal Herne deed mee. 'Waar woorden tekortschieten, begint de muziek'. Het zijn woorden van de Duitse wereldburger Heinrich Heine, vaak geciteerd en geparafraseerd. Ook de buurtbewoners van de muzikale familie van Mark Janquart in Sint-Pieters-Kapelle en die van Rudi Deslachmuylder in het centrum van Herne zijn het er inmiddels over eens: de kracht van muziek reikt verder dan de grenzen van de taal.



Muziek versterkt het vrijkomen van emoties waardoor het een wezenlijk onderdeel vormt onder meer van vreugde maar ook van verdriet. Zonder verdriet kunnen heftige emotionele gebeurtenissen immers geen plaats gegeven worden. Muziek en zingen verbinden en beginnen daar waar de macht van het gesproken en het geschreven woord stopt. En daarom deden zij het.....

*“Niet getreurd”, speelde in
het hoofd van Anke,
“we vinden er wel wat op!”*

En zo gebeurde.

Zowel Mark en zijn entourage als Rudi zijn rasechte muzikminnaars. Van kindsbeen af maken muziek en zang deel uit van hun dagelijks leven. Wekenlang hielden zij het dan ook vol. Iedere avond opnieuw om 20u trakteerden zij iedereen die het horen wilde op een kort muzikaal

intermezzo. Zowel de raamvertoning voor de inwoners van Sint-Pieters-Kapelle als het stoepoptreden voor de buurtbewoners in de Lindestraat werden zo avond na avond op steeds meer en meer enthousiasme, alsmar meer erkenning en een intenser applaus onthaald.

Een uitloper

Ere wie ere toekomt. Alles begon immers met een initiatief van Anke Coppens, secretaris en jeugdcoach van de Koninklijke Fanfare Sint-Pieters-Herleving in Sint-Pieters-Kapelle. In normale omstandigheden is zij maandelijks een welgekomen vrijwilliger in het woonzorgcentrum St-Felix in hartje Herne om er de bewoners te trakteren op een vertelnamiddag. Door de coronavoorschriften echter kwam ook dit bijzonder lovenswaardig engagement op non-actief te staan. “Niet getreurd”, speelde in het hoofd van Anke, “we vinden er wel wat op!” En zo gebeurde. Mede dankzij haar achterban bij de fanfare en haar partner

Luc Ooghe vond zij daadwerkelijk een leuke vervangoplossing. Vanuit de fanfare waren het dan voorzitter Mark Janquart, zijn dochter Marie-Cecile, Katrien en Lies die het personeel en de residenten, dit keer vanop het voorplein, alvast een muzikaal intermezzo kwamen aanbieden. En ook doedelzakspeler Luc Ooghe kon het niet laten de leuke verpozing kracht bij te zetten.

Een deuntje in goede en slechte dagen

Dat initiatief kreeg dan ook in het



dorpscentrum van Sint-Pieters-Kapelle en waardig vervolg. Wie in Sint-Pieters-Kapelle de familienaam Janquart



uitspreekt, associeert er automatisch de plaatselijke fanfare Sint-Pieters-Herleving bij. Een sterke muzikale begeestering, een uitgesproken sociaal doen en denken evenals een daadwerkelijke aanhoudende inzet maken immers deel uit van het DNA van die familie dat zó niet alleen het fanfaregebeuren maar ook de ganse dorpsgemeenschap ten goede komt. De coronatoestanden zetten ook in

de Hernse deelgemeente het reilen en zeilen van het dorpsleven met zijn sterk uitgesproken verenigingsleven op een laag pitje. Om dat eventjes te doorbreken, om tegelijk uit erkentelijkheid ook de mensen uit de zorgsector een hart onder de riem te

“Ons eerste heel toepasselijk nummer was dan ook ‘We zullen doorgaan.’”

steken en om op hun manier graag de buurt een verpozingsmoment aan te bieden tekenden Marie-Cecile, Lies, Katrien en Mark, die tijdens de weekends overigens ook nog de versterking kregen van Luc Ooghe, de ganse lockdownperiode iedere avond paraat met telkens een leuk deuntje. “Ons eerste heel toepasselijk nummer was dan ook ‘We zullen doorgaan’ waarbij ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ alleszins geen loze flodders waren. ‘Een deuntje in goede

en kwade dagen’ werd dan ook een toevoegsel aan ‘Muziek is de hartslag van ons dorp’, de slagzin van onze fanfare”, aldus een trotse voorzitter Mark.

De wereld alom

Ook in de Lindestraat op de bordes van huisnummer 19 werd er iedere avond, mits respect voor de veilige afstandsregels, in de handen geklapt en gezongen. Dat geklap en gezang kwam er op initiatief van Rudi Deslachmuylder. Rudi is in zijn vrije tijd een veelzijdig muzikant en podiumartiest. Zo is hij niet alleen graag gezien in de harmonie ‘t Muziek van Herne en in de fanfare De Ware Broeders van Herfelingen maar maakt hij ook nog deel uit van de kleinkunstformatie KOKhER en is hij een vaste waarde van het dweilorkest D’Hopmaten.

Rudi: “Het coronavirus heeft veel ellende teweeggebracht maar was meteen ook de drijfveer en de aanzet voor velen om zich creatief en inventief

in te zetten. Het is niet omdat mensen zich onzeker, angstig en bezorgd voelen dat er niet meer kan of mag gezongen worden.” Dat ‘muziek begint daar waar woorden stoppen’ is niet zomaar een gezegde. Overal ter wereld werd er zo om 8 u ’s avonds in de handen geklapt en gezongen. Muziek en zang hebben altijd al een heel grote sociale rol gespeeld in tijden van maatschappelijke onrust, politieke turbulentie en niets ontziende natuurrampen. Zingen deden we nu dan ook om gemeenschapsgevoelens te creëren en te bevestigen. En de muziek stak ook bij velen - al was het maar even - de eenzaamheid de loef af.”



Dat ‘muziek begint daar waar woorden stoppen’ is niet zomaar een gezegde.

Ook een sociale buurtinsteek

Met ons handengeklap en gezang hebben wij hier in de Lindestraat niet alleen iedere dag een eresaluut gebracht aan alle bekenden en onbekenden uit de zorgsector die het wekenlang hard te verduren gehad

hebben. Maar ook gedachten wij telkens alle werkrachten die in deze moeilijke tijden het best van zichzelf hebben gegeven om ‘ons’ dagelijks leven draaglijk te houden. Verder hadden onze afspraakjes ook een

sociale insteek. Menige burens hebben, evenwel op afstand, elkaar beter leren kennen en voor een paar werd zelfs het eenzaamheidsgevoel doorgeprikt. Ikzelf heb er ook veel voor teruggekregen. Een glimlach, een opgestoken duim, een goeiedag, een tot morgen, het kost niets maar betekende, zeker in deze barre tijden heel veel. Iedere zondag werd het gezellig samenzijn zó in de Lindestraat afgesloten met een aangepaste versie van ‘En de klok tikt door’ van Bart Herman.

“Misschien moeten we nog wat luider zingen En hopen dat dit liedje iemand raakt Misschien kunnen we het onheil wat bedwingen Hebben we toch een beetje het verschil gemaakt”.

Salie gaat hard. Oerend hard...



*“Ja, dat is een levensstijl geworden, je hebt er veel tijd voor nodig, je moet er wat voor over hebben.”
(en ze blinkt terwijl ze dat zegt)*

Ze is twintig, klein van stuk, maar wel een straffe madam! Dat mag je toch zeggen van iemand die in 2019 een Belgische titel haalde in de motorcross bij de ‘Dames Open’? Die titel was voor Salie Hauters de bekroning van negen jaar doorzettingsvermogen in haar lievelingssport.

Ze startte op haar elfde, wat in die wereld van ronkende tweewielers blijkbaar rijkelijk laat is. Maar beter laat dan nooit, want haar parcours liep hard: van het klein brommerke naar een échte brommer (‘ene met koppeling’); van eventjes meerijden op parcours naar echte wedstrijden; van ereplaatsen naar klinkende overwinningen en titels. En dan zit je voor je het goed en wel beseft wel heel stevig in het circuit, met elke zondag crossen, over heel het land, weg met de caravan en met papa

(zelf gewezen crosser) en mama als trouwe supporters. Het moet gezegd, Salie heeft in die periode ook al een aantal keer ongewild naast haar motor gelegen. Eerst een scheenbeen, vervolgens een schouder en daarna een pols kregen het hard te verduren

“Als je op maandag de klas binnenstapt met blauwe plekken of schrammen of je komt een beetje als een pinguïn binnen, dan komen de vragen wel: awel, ça va, wa hè je voor gehad?”

na valpartijen. Telkens betekende dat meerdere maanden buiten strijd zijn en worstelen met de gedachte ‘nu stop ik er mee’. Maar wanneer ze dan (zelfs in de gips) toch maar weer ging kijken naar de cross, kwam het beestje iedere keer terug boven: “ik ben er nog niet klaar voor om dit te laten vallen!” En dus altijd weer de motor op, al

was dat bij de eerste ritjes met wat schrik aan de gashendel. En rondje per rondje kwamen het gevoel, het vertrouwen en de motivatie terug. Een professionele bezigheid zal motorcross voor Salie niet worden. Ze beëindigde overigens net succesvol haar tweede jaar Accountancy-Fiscaliteit aan Odisee Hogeschool in Aalst. Als vrouw de kost verdienen met motorcross is quasi onmogelijk, in tegenstelling tot bij de mannen waar dat - weliswaar zeer moeilijk - wel kan. Maar het niveau tussen mannen en vrouwen verschilt dan ook wel echt veel, vindt Salie zelf. Bij de mannen zit er meer punch en agressiviteit in het rijden. Maar pas op.... bij de

“Aan de start ben ik traag, ik vertrek meestal vanachter. Maar dan ga ik ze wel allemaal halen.”

motorcrossdames is de rivaliteit onderling dan weer veel harder, soms op het venijnige af! En daar worstelt onze Hernse sportster mee: het mag dan wel competitie zijn, maar je moet je toch vooral amuseren met je sport. De ultieme ambitie van Salie ligt niet zozeer in het behalen van nog meer titels en overwinningen, al zijn die uiteraard welkom. Waar het haar echt om te doen is: continu bijleren en beter worden in het beheersen van haar machine (voor wie dat graag weet: het ros waarop Salie rijdt is een TM, 125cc, tweetakt, lichtblauw, vast nummer 41). Ze beschouwt het rijden met haar 125 een beetje als een kunst, waarin ze maar wat graag naar de perfectie zoekt. Dat kan door hard te trainen, naar goede raad te luisteren, en vooral ook door scherp te kijken naar hoe anderen -‘de goei’- het doen 😊.

Door de corona-perikelen ligt de motorcross stil vanaf begin maart 2020. Salie reed geen wedstrijd meer sinds de memorabele laatste manche voor

*“In 2016 de Ladies Cup
winnen - in de snelste
groep - met een voorsprong
24 duizendsten van een
seconde... ja, dat was wel
héél bijzonder.”*

de Belgische titel op het einde van vorig seizoen, in september 2019. En verder dit seizoen zal er naar alle verwachting ook weinig of niets meer plaats vinden.

Op zich vindt Salie dat jaar ‘clean’ niet zo erg, al nijpt het wel als het weer goed zit en de motor lonkt in de garage. Een eerste training vorige week was dan ook een kleine verademing (met dikke armen nadien 😊).

Maar eens start het circuit wel weer op en dan vlamt ze er weer in!



Geluk kan je plukken...

Hij ligt misschien wel een beetje verborgen, de kersverse pluktuin van Herne. Maar ik ben er onmiskenbaar geraakt: boer Bert en boer Mike heten me van ver welkom zoals wellicht alleen tuiniers dat kunnen. Ze leerden mekaar pas 3 à 4 jaar geleden kennen, de twee boeren, maar ze hadden van meet af aan door dat ze door eenzelfde passie gebeten waren. De juiste persoon op de juiste plaats, vinden ze beide nog

“In een zot gedacht een lapje grond gekocht en dan: kom, we beginnen, we gaan dat hier doen!”



steeds. En dan dat lapje grond te koop! Allemaal stom toeval, of is er misschien toch wel wat meer tussen hemel en aarde? In alle geval, zie nu het resultaat: een kleine tuin van Eden, een groene oase met groenten en fruit te midden van monotone maisakkers. Edingenaar Mahecor Diouf (de echte naam van boer Mike 😊) en Hernenaar Bert Geysels zijn duidelijk zelf nog altijd een beetje

*“Als je dat graag doet
is het geen harde stiel,
je wordt niet moe,
je kijkt niet op de klok.” 😊*

verbaasd van waar ze nu staan met hun gedeelde droom. Mahecor schoot wortel in Senegalese bodem en daar leerde hij ook de eerste knepen van het vakmanschap dat “tuinieren” heet. Elke schoolvakantie ontvluchtte hij hoofdstad Dakar, om 300 km verder te gaan werken

en leren in het groentenparadijsje van oma en opa. Samen met de groenten groeide daar de passie voor de natuur én ook de droom om ooit zelf grond te kopen, boer te worden en zijn unieke ervaringen te delen met andere mensen. Dan is het nogal evident dat de officiële opening van de Pluktuin in Herne (maar liefst 150 mensen op 7 juni 2020) meer dan een symbolische mijlpaal was in dat gedroomde traject. Maar het dient gezegd, het duo stopte in dit lapje grond van 25 are al bijzonder veel tijd en energie om het te maken wat het momenteel is. Dat is weliswaar nog lang niet wat het zou moeten worden, maar dat is geen probleem: een goede tuinier weet dat de natuur tijd nodig heeft en dus legt hij zelf het nodige geduld aan de dag. En uiteraard gebruikt hij al zijn zintuigen in het aandachtig verkennen van de nieuwe plek: kijk, luister, voel, ruik, proef... en je zal heel veel leren! In de eerste jaren van bewerken zal het bijzonder belangrijk zijn om de grond heel goed te leren kennen,

want die is letterlijk en figuurlijk de basis van alles wat ze willen bereiken:

*“Da marcheert
echt supergoed;
het is de agricultuur
van de toekomst.”*

een unieke plek waar mensen zelf hun groenten komen plukken, de natuur beleven, mekaar ontmoeten, een beetje groene vingers kweken,... Het plantsoen van dit jaar – alle plantjes zelf gezaaid - geeft nu al een zeer diverse aanblik: tomaten, kolen, pompoen, komkommer, aubergines, worteltjes, uien, radijzen, paprika, boontjes,... alles in vele variëteiten, vormen en kleuren. Het bonte palet van de pluktuin heeft ook veel te maken met de bijzondere wijze van kweken. ‘Permacultuur’ is het dure woord daarvoor, maar boer Mike vat het samen in mensentaal: laat alles een beetje samen met en door

elkaar groeien; rode kolen tussen de pompoenen, sla tussen de tomaten. Dat is niet alleen mooi, het zorgt er ook voor dat de planten gezonder zijn, niet door de duiven gestolen worden, minder snel uitdrogen... en - dat is bewezen - je kan op die manier ook hogere opbrengsten per vierkante meter halen. Het gaat om meer dan groenten en fruit kweken. Dat voel je gewoon wanneer je even doorpraat met de gepassioneerde boeren. Het woord 'spiritueel' valt zelfs even. Het gaat hier in essentie om leven in nauwe verbondenheid met de natuur, om voelen en om zorgen, om schoonheid en verwondering. Dit zijn misschien net de dingen die mensen in coronatijden hebben gezocht en hopelijk ook (her)ontdekt? Boer Bert en boer Mike hopen in ieder geval dat nog veel mensen de weg vinden naar hun tuin; om er 😊 groenten te plukken, maar wie weet ook nog andere waardevolle dingen...



© Frank Nevens

Meer details over de pluktuin en zijn werking:
<https://www.authentic.be/project-pluktuinen/>

SAMEN voor onze horeca

BEWEGEN, GENIETEN EN MISSCHIEF WEL WINNEN?



Trek er op uit in onze bruisende gemeente, ontdek nieuwe plekken en geniet tijdens je fiets- of wandeltocht van een tussenstop voor een hapje, drankje, ijsje, in onze lokale horecazaken.

Stippel jouw eigen **HORECA-fietsroute** uit en koppel het sportieve aan het aangename door onderweg te genieten op een terrasje van iets lekkers.

Horeca Fietsroute

1 Egelantier

Gelegen onder de prachtige kerktoren in centrum Herne. Lekker eten, drinken en tot rust komen.
gesloten op dinsdag en woensdag | Centrum 10

2 De Castel

Welkom op ons coronaproof popup zomerterras.
gesloten op maandag en dinsdag | Ninoofsesteenweg 5

3 d'Erzonde

Welkom voor een hapje, tapje en een babbel op ons zonnig terras.
gesloten op maandag, dinsdag en woensdag | Steenweg Asse 40

4 Choconelly

Huisbereid ijs gemaakt met de lekkerste hoefemelk, de volste room en de beste smaakmakers.
gesloten op maandag en dinsdag | Ninoofsesteenweg 5

5 Sint-Pietershof

Rustig vertoeven onder de kerktoren van Sint-Pieters-Kapelle.
gesloten op woensdag en donderdag | Briksstraat 1

6 Café De Kring

Fall in het centrum waar jong en oud elkaar ontmoeten in een gezellige sfeer.
Centrum 20

7 Café Bij Latjes

Gezellig dorpscafé aan het station met een icoon van een cafébaas.
gesloten op dinsdag en woensdag | Stationsstraat 72

8 Café De Welvaart

Gezellig dorpscafé waar altijd wel iets te vertellen of te beleven valt.
gesloten op zondag en maandag | Ninoofsesteenweg 1

9 Café De Zoete Inval

Wandel- en fietsvriendelijk dorpscafé met streekbieren gelegen in centrum Herfelingen.
gesloten op dinsdag en woensdag | Sint-Niklaasstraat 33

10 Café Moonlight

Gezellig dorpscafé onder de kerktoren van Herne.
gesloten op donderdag | Kerkstraat 4

11 Café Terlindenhof

Gelegen op een driesprong Herfelingen/Heikruis/Bierghes. Groot aanbod streekproducten waaronder dranken, kazen en hapjes.
gesloten op maandag en dinsdag | Terlindenstraat 13

12 Café Schoentje

Rustig vertoeven in het centrum van Herne.
gesloten op dinsdag en zondagmiddag | Stationsstraat 5

1 B&B De Rankhove

Charmante B&B met sfeervolle kamers, zorgeloos genieten van groen en stilte, relaxen in privé wellness met massage.
Klein Rankhove 10

2 B&B Hedera

Rust, ruimte, respect.
Breemstraat 49

3 B&B Cosy Corner

Tot rust komen in het Pajotteland.
Philipskouter 4

4 B&B Hof van Keuppens

Gevestigd in een gerenoveerde vierkantshoeve in Sint-Pieters-Kapelle.
Rasbeekstraat 8

5 B&B Wisteria

10 kamers, wellness, vergaderzaal, zomerterras, verhuur van gewone en elektrische fietsen
terras gesloten op maandag | Stationsstraat 67

6 B&B 't Rijsgat

Gerenoveerd hoefte uit de 19de eeuw, gelegen op de taalgrens. Heerlijk ontspannen en onthaasten in een huiselijke sfeer.
Manhovestraat 13

7 B&B Cafcauter

Rustig gelegen met zwembad en sauna, langs wandelroute. Beschikbare feestzaal t.e.m. 90 p.
Halvemaarsstraat 2a

8 Vakantiewoning Salix

Kleine, gezellige vakantiewoning in rustige, landelijke omgeving.
Klein Breemstraat 10

9 Vakantiewoning Op de Ketelberg

Huisje voor 2 p. zeer rustig en idyllisch gelegen tussen de velden.
Ketelberg 1

37

fietsknooppunt

fietsroute (verhard)

fietsroute (onverhard / semi-verhard)

fietsroute (semi-verhard / autovrij)

4,1

kilometeraanduiding

> matige helling (2% - 5%)

>> steile helling (5% - 10%)

>>> zeer steile helling (>10%)



gevaarlijke oversteekplaats

picknicktafel

rustbank

kerk

kapel

museum

landschapsbaken

watermolens

windmolens





0 km 2 km

De fietskaart Vlaams-Brabant, 2000 km fietsplezier, te koop aan 7 euro in de toeristische infokantoren, boekhandels en www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties

SAMEN mooie foto's maken

EN MISSCHIEN WEL
WINNEN



Word je tijdens je wandelingen of fietstochten verrast door al het moois dat onze gemeente te bieden heeft? Ons landschap, onze monumenten en gebouwen, de pracht en praal van moeder natuur?

Hang de toerist uit en **leg deze mooie beelden vast. Ook hier kan je mooie prijzen winnen! Te gek, niet?**

Hoe deelnemen? Stuur je mooiste foto's vóór 31 oktober 2020 naar **ikdoemee@herne.be** met als onderwerp "Fotowedstrijd".

Een jury, bestaande uit het college van burgemeester en schepenen, zal in het bijzijn van de expert(en) van het platform vrije tijd een selectie maken van de mooiste plaatjes.

2x

€ 500

aan waardebonnen*

4x

€ 250

aan waardebonnen*

10x

€ 100

aan waardebonnen*

*De waardebonnen zijn te spenderen bij onze lokale handelaars. Als extraatje worden de winnende foto's gedrukt op een speciaal canvas en tentoongesteld in één van onze gemeentelijke gebouwen!

Het volledige wedstrijdreglement en de richtlijnen zijn terug te vinden op www.herne.be onder het e-loket.



VLAAMS-
BRABANT

DOE MEE

en win!

2x

€ 500

aan waardebonnen*

4x

€ 250

aan waardebonnen*

10x

€ 100

aan waardebonnen*

Door er op uit te trekken en iets te consumeren bij onze lokale horeca, kan je **stempels verdienen en waardebonnen winnen**. Er zit voor maar liefst 3.000 euro aan waardebonnen in deze pot.

Doe dus zeker mee en wie weet win jij wel!
Hoe deelnemen? Dat is simpel!

Verzamel 4 stempels van 4 verschillende horecazaken.

1 aankoop = 1 stempel.

*De waardebonnen zijn te spenderen bij onze lokale handelaars.



Verzamel 4 stempels van 4 verschillende Hernse horecazaken.

1

2

3

4



HORECA-STEMPELKAART

De loting gebeurt door het college van burgemeester en schepenen in het bijzijn van de voorzitter van het platform vrije tijd. **De winnaars worden persoonlijk verwittigd.**



VLAAMS-
BRABANT

2x

€ 500

aan waardebonnen*

4x

€ 250

aan waardebonnen*

10x

€ 100

aan waardebonnen*

DOE MEE

en

win!

Stempelkaart vol? Vul dan op de achterzijde je gegevens in en breng je volle stempelkaart binnen op de dienst vrije tijd van de gemeente.

Doe dit uiterlijk vóór zaterdag 31 oktober 2020

Het volledige wedstrijdreglement vind je op www.herne.be onder het e-loket.

HORECA-STEMPELKAART

Naam: _____

Voornaam: _____

Adres: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail: _____

Volledig ingevuld bezorgen aan de dienst vrije tijd
vóór zaterdag 31 oktober 2020.



VLAAMS-
BRABANT



SAMEN zorgen voor de heropleving van onze lokale economie

De coronacrisis en de daaruit voortvloeiende sluiting heeft onze handels- en horecazaken zwaar getroffen.

Het gemeentebestuur wil dan ook een belangrijke impuls geven aan de heropleving van onze lokale economie.

Naast de stempelkaart en de fotowedstrijd met heel wat te winnen prijzen, voorziet het gemeentebestuur voor elk gezin een **waardebon van 15 euro** opgesplitst in 2 delen.

Het eerste deel van 7,5 euro is exclusief te spenderen in de Hernse horecazaken. Het tweede deel van 7,5 euro is vrij te spenderen bij alle Hernse handelaars, contactberoepen en horecazaken. **De bonnen zijn geldig tot en met 31 december 2020.**

Geef jij onze lokale economie mee een duwtje in de rug?
Gebruik dan zeker deze bonnen.

waarde
SPECIMEN
BONNEN
7,5
euro*

Exclusief te spenderen in onze Hernse horecazaken.

* Bon geldig tot en met 31 december 2020.
De bon kan niet ingeruild worden tegen geld.
Er wordt ook niet op teruggegeven.
Kopieën worden niet aanvaard,
enkel originele bonnen.



VLAAMS
BRABANT



waarde
SPECIMEN
BONNEN
7,5
euro*

**Exclusief te spenderen bij alle Hernse handelaars,
contactberoepen en horecazaken.**

* Bon geldig tot en met 31 december 2020.
De bon kan niet ingeruild worden tegen geld.
Er wordt ook niet op teruggegeven.
Kopieën worden niet aanvaard,
enkel originele bonnen.



VLAAMS
BRABANT

waarde
BON

7,5
euro*

SPECIMEN

Exclusief te spenderen in onze Hernse horecazaken.

* Bon geldig tot en met 31 december 2020.
De bon kan niet ingeruild worden tegen geld.
Er wordt ook niet op teruggegeven.
Kopieën worden niet aanvaard,
enkel originele bonnen.



VLAAMS
BRABANT

waarde
BON

7,5
euro*

SPECIMEN

**Exclusief te spenderen bij alle Hernse handelaars,
contactberoepen en horecazaken.**

* Bon geldig tot en met 31 december 2020.
De bon kan niet ingeruild worden tegen geld.
Er wordt ook niet op teruggegeven.
Kopieën worden niet aanvaard,
enkel originele bonnen.



VLAAMS
BRABANT

Onderzoek



Thuiswerken is sinds corona de norm en de kans is reëel dat ook na corona deze trend zal verder gezet worden.

Niet iedereen heeft daarvoor altijd een geschikte plaats en daarom onderzoeken we of een flex-werkplek nodig is in onze gemeente.

**Vind jij dat er nood is aan een flex-werkplek
en ga je hiervan gebruik maken?**

Laat het ons weten per mail
gemeentebestuur@herne.be
tegen ten laatste 31 augustus 2020.



SAMEN op het bankje



‘Het Bankje’ is een splinternieuw **podcast-theaterproject** van OPENDOEK dat over heel Vlaanderen en Brussel te beluisteren valt op ... een bankje.

Het theatergezelschap bracht verschillende disciplines uit de amateurkunsten samen: theatermakers en acteurs, schrijvers en visueel-grafische talenten. Allen samen hebben meer dan 100 amateurkunstenaars meegewerkt

aan de podcast met 20 verschillende dialogen.

In **Herne** zal je deze zomer op **12 plekjes** een QR-code vinden: de vier kubussen, de Wippewei, aan de Bunny in Herfelingen, de tuin van het Dominicanessenklooster, de bank van de Landelijke Gilde op het Markpad, de bib, de kapel van Terlinden, de sporthal en het station.

Ga op zoek naar deze prachtige verhalen en geniet op het bankje of aan één van onze kubussen van een origineel gesprek tussen twee mensen.

Scan de QR-code met in met je smartphone en geniet van de verhalen.

Meer informatie over de schrijvers, (stem)acteurs en grafische talenten lees je op www.opendoek.be/hetbankje



**OPEN
DOEK**
PASSIE VOOR
THEATER



SAMEN steunen we de streek



Weet jij graag waar je voedsel vandaan komt? Wil je op een milieuvriendelijke manier leven? Dan is kopen bij een lokale producent iets voor jou!

In Herne zijn er verschillende lokale producenten. Zij kweken bijvoorbeeld zelf groenten, bakken brood met tarwe uit onze eigen velden of slingeren zelf hun honing. Breng onderstaande producenten zeker een bezoekje!

Meer informatie (zoals het adres) vind je www.herne.be onder 'milieu en landbouw'.





“Interesse in andere lokale producten?”

Kijk dan op weekvandekorteketen.be om meer te weten over de Zomer van de Korte Keten”.

✔ **Bakkerij 't Bruut**

Lokaal geteelde granen, artisaanaal gemalen bij de Flietmolen in Tollembeek, gebakken op steen en in een houtoven, vervaardigd door een team van vzw Meegaan.
0494 75 53 59

Open van dinsdag tot vrijdag,
van 11u30 tot 17u30

✔ **Olympia**

Zuivelfabriek van Herfelingen.
054 51 60 60

De producten worden niet meer ter plekke verkocht, enkel in de supermarkt.

✔ **Beenhouwerij Jos Derijcke**

Verkoopt ook vlees van eigen dieren.
02 396 12 57

Open van dinsdag tot vrijdag van 8u30 tot 18u30 + op zaterdag van 8u tot 18u30

✔ **Balé groenten en fruit**

Hun aardappelen, kersen, appels en pruimen zijn van eigen kweek.
0472 58 07 25
Na een telefoontje leveren ze aan huis.

✔ **Honing en fruit Frans Vanden Bosch**

Fijne honing met een zachte korrel, conference en Doyenné du Comice peren en hoogstamfruitappels.
02 396 11 03
Welkom na een telefoontje.

✔ **Hof Vandersmissen**

Zelfbereid ijs met melk van hun eigen koeien en eigen aardappelen.
02 396 00 22
Welkom na een telefoontje.

✔ **Hof Van Petegem**

Zelfbereide chocomousse en tiramisu, met melk van hun eigen koeien.
02 396 21 50
Op bestelling via een telefoontje.

✔ **Hof Vanderhaegen**

Eigen aardappelen.
0478 66 36 96 - Welkom na een telefoontje.

✔ **Herne Rabarber't vzw**

Pralines, sorbet, confituur en sap, zelfgemaakt van hun eigen rabarberplanten.
0472 24 61 78 - Welkom na een telefoontje.

✔ **Choconelly**

Verkoopt eigen pralines en zelfbereide ijsjes met melk uit een melkveebedrijf te Bogaarden.
0468 203 297
Open van woensdag tot zondag.

✔ **Molens Vandenschriek**

Meel met tarwegraan uit het Pajottenland. Je kan als hobbybakker een zak van minimum 5 kg aankopen.
02 396 10 53 - Welkom na een telefoontje.

✔ **Hoeveslagerij Ter Druimeren**

Varkens- en rundsvlees van eigen kweek, bereide gerechten, soepen, charcuterie en smeersalades. Tot eind september ook wekelijks barbecuevlees.
0479 63 19 40
Op bestelling via een telefoontje.

✔ **'t Haciendahof**

Verkoop van kakelverse eitjes.
0474 29 46 81 - Welkom na een telefoontje.

✔ **Honing Bee Free**

Zelfgemaakte honing.
02 396 29 54 - Welkom na een telefoontje.

✔ **AUTHENTICAL fresh**

Een kersverse pluktuin met groenten, kruiden, fruit, hazelnoten, ...
0468 29 52 94 - Welkom na een telefoontje.

✔ **Langhendries aardbeien**

Zelfgekweekte aardbeien.
02 396 23 20 - Welkom na een telefoontje.

✔ **De Pletterick**

Eigen gekweekte groenten.
0476 43 38 86
Op maandag krijg je een mail met het aanbod, op donderdag kan de bestelling worden afgehaald.

✔ **Aerebeekhoeve pop-up ijssalon**

Romig versgedraaid schapenijs.
0470 42 74 09
Open van woensdag tot zondag, van 14u tot 20u.

Herne en Ghana,

OVER ONT-MOETEN GESPROKEN ...



© Francky De Stercke

Abdulai Zibo Issaka, die naam doet mogelijk niet meteen een belletje rinkelen maar als ‘Platini’ kent de Hernse goegemeente de 25-jarige Ghanees wél. Die roepnaam kreeg hij ooit van zijn nonkel, want die was als trainer overtuigd van het voetbaltalent van zijn neefje en dus werd een link gelegd met gewezen Franse sterspeler Michel Platini.

Met ‘Luc’, in combinatie met ‘Somers’ heb je een andere ronkende naam uit onze gemeente. Wie Luc Somers zegt, die zegt in één adem ook spontaan Ghana. In 2007 trok de gedreven Hernenaar naar dat West-Afrikaanse land. Hij wilde er samen met lokale dorpsgemeenschappen werken aan beter onderwijs en degelijke gezondheidszorg, aan het behoud van de lokale culturele eigenheid en

“De sociologie leert ons dat mensen zich van nature willen verbonden voelen met anderen en dus willen horen tot gemeenschappen waar ze zich comfortabel en thuis voelen.”

de opbouw van sociaal ondernemen. En met steun van vzw Support Ghana werd in de Ghanese regio Kpango de voorbije jaren al bergen werk verzet! Er werd ook een lokale voetbalploeg gesponsord...en in die ploeg... speelde de jonge Platini. En je begrijpt waar dit verhaal heengaat: Luc en Platini werden bijzonder goede maten.

Dat de voetballer dankzij Support Ghana zijn hoger middelbaar succesvol kon afwerken, werkte die hechte band uiteraard in de hand en al snel werd Abdulai ook de secretaris en boekhouder van Support Ghana.

Regelmatig neemt Luc helpende handen uit Vlaanderen mee naar Ghana, om er met hun kennen en kunnen bij te dragen aan de diverse activiteiten.

Zo reisde in 2015 ook Dana Derycke eens mee als vrijwillig verpleegster. En blijkbaar was ook Cupido mee aan boord, want onder de Afrikaanse zon ontstond iets moois tussen Dana en Platini. ‘De liefde volgen’ noemt dat: in 2017 verkaste de Ghanees naar Herne waar hij mocht inwonen bij Luc. Hij leerde Nederlands bij GLTT in Halle en vatte studies in de politieke en sociale wetenschappen aan op de Vrije Universiteit van Brussel. Er werd dus bijzonder hard gewerkt om de gekregen kansen zo goed mogelijk te benutten! En tegelijk ook werken voor de kost: je hebt Platini ongetwijfeld wel eens aan het werk gezien in de Spar van Chris. Ah ja, en voetballen uiteraard: met de Ghanees werd FC Herne niet alleen een kleurrijk speler rijker, hij is intussen een vaste waarde in de eerste ploeg.

Je wil weten hoe het dan ook verder met de liefde verliep?

“Geef nieuwkomers voldoende kansen om zich te integreren en dan zal de wederzijdse angst - als die er al is - vanzelf verdwijnen.”



Dana en Platini stomen momenteel hun nieuwe thuis in Sint-Pieters-Kapelle klaar. Dat wordt ook het nestje van hun kersverse zoon Lio (zit hier een verwijzing naar stervoetballer Lionel Messi?).

Het verhaal van Platini is er één van geslaagde integratie. Het liep dan wel niet altijd even vlot, maar finaal bleek wel dat het in essentie gaat om een langzaam groeiend tweerichtingsverkeer op vele vlakken: accepteren en geaccepteerd worden, begrijpen en begrepen worden, kansen geven en kansen krijgen. Platini is dankbaar voor de gekregen kansen

en wil dan ook verder het beste van zichzelf blijven geven om zich in te zetten voor wat intussen ook ‘zijn gemeente’ is geworden. Een spontane schaterlach begeleidt de uitgesproken ambitie om ooit burgemeester te worden 😊 .



COVID Event Risk Model



Sinds begin juli is de **evenementenmatrix**, of liever het COVID Event Risk Model, online beschikbaar via de website www.covideventriskmodel.be. Het COVID Event Risk Model bestaat uit een online tool én een protocol waarmee alle event professionals, zowel uit de publieke als de (non-)profitsector, kunnen nagaan hoe COVID-veilig hun evenement is. Voor al minstens de te vergunnen éénmalige evenementen met meer dan 200 bezoekers die in de publieke ruimte worden georganiseerd, beveelt de federale overheid aan om dit model te gebruiken. De tool is zo opgebouwd dat je door het invullen van een éénvoudige vragenlijst een evenement kan scannen op haar COVID-veiligheidsrisico. Dit risico wordt weergegeven met behulp van een veiligheidslabel: rood, oranje of groen. Deze labels zijn louter adviserend en geven enkel inzicht in het COVID-veiligheidsrisico. Heb je toekomstplannen voor de organisatie van een evenement? Check dan eerst even met de matrix.

SAMEN buurtfeesten



Het is zomer. Je bent trots op je buurt waar je woont, je staat te trappelen om wat meer die deur uit te gaan en je wil de laatste verhalen van je burenhoren of elkaar beter leren kennen. Waarom dan niet eens een **buurtfeest** organiseren? Want wat is leuker dan buiten in het zonnetje te genieten en een hapje te eten of iets te drinken?

Het gemeentebestuur investeerde daarom in **2 buurtfeestkarren** met onder andere tafels, banken, tenten en een spelkoffer. Ook kan je een **toelage** aanvragen van maximum 150 euro voor de organisatie van je buurtfeest. Dit bedrag dient gespendeerd te worden bij onze lokale handelaars. Wil je het weer geen spelbreker laten zijn voor het al dan niet doorgaan van het feest? Ga dan naar een privézaaltje in je buurt, hier neemt de gemeente de **kosten van de huur** op zich met een maximum van 150 euro. Leuk, toch?

Om alles in goede en veilige banen te leiden, kan je op www.herne.be onder het e-loket verschillende documenten vinden alsook het aanvraagformulier voor het buurtfeest en het reglement voor de toelagen.

Let wel! De veiligheids- en hygiënemaatregelen dienen te allen tijde gerespecteerd te worden om het buurtfeest te kunnen laten doorgaan.



SAMEN cultureel



Om **20u** kan **iedereen** inschrijven, maar om **16u30** voorzien we speciaal **een voorstelling voor de senioren** uit onze gemeente. Aan een bijzonder laag tarief, als alternatief voor de seniorenmiddag en OCMW-namiddag die beide niet zullen plaatsvinden dit jaar.



De voorbije maanden was het jammer genoeg heel stil in het Dominicanessenklooster en de zaal te Sint-Pieters-Kapelle. De geplande culturele activiteiten in GC Herne moesten noodgedwongen uitgesteld worden naar dit najaar of het voorjaar van 2021. We duimen dat we in september de deuren weer kunnen openen en zoeken uit hoe dit op de meest veilige manier kan.

'Tussen zussen' op donderdag 17 september, om 16u30 en om 20u, Bavocentrum

We geven alvast met veel plezier mee dat we **topactrice Marleen Merckx**, vooral bekend van haar rol als Simonne in de VRT-soap Thuis, mogen ontvangen! **Op donderdag 17 september** brengt ze samen met Anne-Mieke Ruyten de theatervoorstelling 'Tussen zussen'. Dit is een indringende voorstelling over de moeizame relatie tussen twee zussen. Herkenbaar, grappig, ontroerend en verrassend...

16u30:	'Tussen zussen' voor senioren:	€5
20u:	'Tussen zussen' voor iedereen:	€16

We wijken hiervoor uit naar het Bavocentrum in Herfelingen omdat hier meer plaats is om meer mensen te laten genieten, op voldoende afstand van elkaar. Voor beide voorstellingen is het maximum hierdoor 70 personen, dus schrijf je zo snel mogelijk in! **Inschrijven kan vanaf maandag 3 augustus om 10u** en is verplicht. Gebruik hiervoor de link van GC Herne op de startpagina van www.herne.be. Heel graag tot dan!

Psst... Je kan NU inschrijven!



De voorbije maanden kregen onze leerlingen les op afstand en sinds de versoepeling van de maatregelen lessen 1 op 1. Woord en Dansklassen konden dankzij het goede weer zelfs plaatsvinden in openlucht. Na een bewogen periode blikken we volop vooruit naar het nieuwe schooljaar.

Ben je al leerling in onze Academie?

Schrijf je online terug in!
Registreer je op
www.mijnacademie.be/gamwdgooik

Check onze nieuwe uurroosters!

<https://www.gooik.be/onderwijs/academie-mwd/uurrooster>

Dansers Herne genieten van op afstand.



Nieuwe leerling?

Ga langs op het secretariaat van je afdeling en neem je verrassingspakket in ontvangst. In het kader van de coronamaatregelen werden bijzondere maatregelen genomen om deze nieuwe inschrijvingen in alle veiligheid te kunnen garanderen.



Herne zoekt straatnaam voor nieuwe verkaveling aan Fondatelsite!

Wie ter hoogte van het station van Herne door de Lorengstraat rijdt, heeft het ongetwijfeld al gemerkt: de oude fabriek is verdwenen en zal plaats maken voor een nieuwe verkaveling. De gemeente is dan ook op zoek naar een nieuwe straatnaam!



© Wim Rampelberg

Historisch bekeken is de site altijd al een plaats geweest waar nijverheid centraal stond. Aan het einde van de 19e eeuw ontstond hier het 'Atelier de Constructions métallique d'Hérinnes-lez-Enghien'. Dit bedrijf, o.a. onder leiding van Charles Mazza (ex-schepen), was gespecialiseerd in zware metaalconstructies, één van de belangrijkste industrietakken van die tijd.

Het is pas in 1969 dat Fondatel Herne het licht ziet. De fabriek verhuisde samen met zijn personeel van Bassily naar Herne en groeide hier uit tot een succesvolle ijzergieterij. Na enkele overnames liep in januari 2010 het laatste stuk van de band.

Exact 10 jaar later beslist de gemeenteraad van januari 2020 om 3 nieuwe adviesorganen op te richten: een platform omgeving, vrije tijd en welzijn. Tijdens de installatievergaderingen in maart stelden zij enkele straatnamen voor.

Colofon

Interne redactie:
Cindy Verhoeven
Franciska Dekens
Kris Poelaert

Externe redactie & interviews:

Frank Nevens
Godelieve Deschuyffeleer

Layout & druk:

Drukkerij Deneef - Tollembeek

V.U.: Lieven Vandenneucker,
Ninoofsesteenweg 1, 1540 Herne
Tel. 02 397 11 50



Wat de officiële straatnaam wordt, bepalen jullie!

- (de) Charles Mazza
- (de) Gieterij
- (de) Fondatelstraat

Stem jij mee? Doe dit dan op ten laatste maandag 10 augustus 2020.

- Scan de QR-code om je stem uit te brengen
- of ga naar <https://forms.gle/EjZ7szQSWQXSeL7u7>