



1 Het Woon- en zorgcentrum St Felix, oorspronkelijk een weeshuis voor meisjes, heeft zijn ontstaan te danken aan de liefdadigheid van de familie Felix Choppinet-Maria Negrié in 1871. Tot 1959 werd de leiding waargenomen door de zusters Franciskanessen en op 27 november 1959 overgedragen aan de zwartzusters Augustinessen van Halle. Het huidige, compleet nieuw, zorgcentrum werd op de plaats van het vroegere herbouwt en operationeel sinds november 1997. Het beschikt nu over 60 woongelegenheden, 56 éénpersoonskamers en 2 kamers voor koppels. Er is ook "kort verblijf" voorzien. Zorgbehoevende en dementerende bejaarden verblijven hier. Er zijn ook 13 service flats voor valide en semi-valide residenten.

2 Kijk even achterom waardoor U zicht hebt op de noord-oostzijde van de **St Petrus en Pauluskerk**. De eerste bouw ervan dateert uit einde XI, begin XII eeuw. Opgetrokken in natuursteen uit de streek. Torenhoogte 51m. Werd tweemaal door brand geteisterd. In 1440 door bliksem-inslag, in 1580 tijdens godsdienstoorlog. Bouwstijlen Romaans en Gotisch. Dekenale kerk tot 2005.

3 Halverwege deze voetweg loop je langs de tuin van de "**Vrije basisschool De bloesem**" met afdelingen langs de Stationsstraat en te St Pieters-Kapelle.

4 Tot 1977 lag het **kerkhof** rond onze dekenale dorpskerk. Nadien werd de begraafplaats overgebracht en in gebruik genomen langs de Kartuizerstraat.

5 **Het parochiecentrum** bestaat in zijn huidige vorm sedert 24.09.75 toen deken Jan De Becker de aanpalende hofstede kocht. Het eerste deel was een school in 1885 gebouwd. De grond was reeds in 1880 aangekocht. Tot 1921 een lagere jongensschool, later een naaischool tot 1948. Thans Chiroheem, vakantiespeelplein en vergader-ruimtes voor de meeste parochiale verenigingen waaronder wellicht de oudste nl onze "Koninklijke O.L.Vrouwgild" de handboogschutters gesticht in 1686.

6 Tegenover het parochiaal centrum, de huisnummers 8, 10 en 12, staat "**het Kasteel Vandenherreweghen**" uit 1888. Met veel verbeelding zo genoemd door de omwonenden. De eigenaars, kinderloos gebleven, schonken hun ganse bezit aan een Nationaal Werk die het zou aanwenden tot welzijn van behoeftige Hernenaren en noodlijdenden. Van deze lovenswaardige bedoeling is er voor en in Herne niets terecht gekomen.

7 Aan het einde van deze voetweg komen we bij de Grotestraat met vóór ons de parking en de gebouwen van de **Rijksmidschool**. Deze werd opgestart op 1 september 1961 en is nu nog lagere school met een afdeling op het gehucht Kokejane "**de Markevallei**".

8 **Pastorie**, huisnummer 15, is thans als waardevol gebouw erkend en werd in 1899 gebouwd. Het vroegere dekenaat Herne werd opgericht op 30.03.1873. Sedert 2005 vallen wij onder het dekenaat Halle. Pastoor-deken en onderpastors woonden hier samen.

9 **De Mark** is een bijrivier van de Dender, ontspringt in Mark, deelgemeente van Edingen, mondt uit in de Dender te Deux-Acren. Loopt in Herne over 3,7 km. Hier staat U bij de St Waltrudismolen uit 1219 of Hernemolen, in de volksmond "molen van Looiken (laatste molenaar + 1.1.1958).

10 Rechts de **Hernedries**. Hier is Herne als Nervische vicus ontstaan. Het Hernegewoud (Herne, St Pieters-Kapelle en Tollembeek) bestond met zekerheid tussen 612 en 668 (levensloop van St Woutruid). Eeuwen later werden de dorpskom en de kerk hogerop gebouwd.

11 **Station** uit 1871. Deze lijn 123, Geraardsbergen - Edingen, was een belangrijke verbinding voor vele pendelaars naar het vroegere steenkoolbekken en de glasblazerijen in Wallonië, nu voor deze naar Brussel. Op zaterdag 2 september 1972 om 15.45u trok de stoomlocomotief 29013 een laatste rookpluim door ons dorp. De eerste elektrische trein met nr 1578 reed op 1 juni 1986 om 5.21u ons station binnen.

12 **Sport- en Speelplein "de Hernekouter"** is een multifunctioneel kompleks en herbergt zowel binnen- als buitensporten. De officiële opening was op 22 april 2006

13 **Wijk "Groene Boom"** verwijst naar de vroegere eigenaars de familie de l'Arbre die hun grond verkavelde en bouwklaar maakte in 1965.

14 **De Kartuis** met de O.L.Vrouwkapelle" werd in 1314 de zetel van de Kartuziers in de Nederlanden. Het gastenkwartier herinnert aan een roemrijk verleden gedurende ongeveer 500 jaar. In 1813 werd de kerk afgebroken en de cellen tot nette woningen verbouwd. Boven de schuurpoort verklapt een chronogram het jaar 1705 in de tekst "heropbouw na verval". De site geeft een zeer goed beeld van het klooster in zijn volle glorie. Het gastenkwartier, de brouwerij, melkerij en de verbouwde cellen zijn nog zichtbaar. De eerste bijbelvertaling naar het Middelnederlands gebeurde hier door Petrus Naghel in 1360. Jan van Ruusbroec (mysticus), Margaretha van York (Hertogin van Bourgondië), Desiderius Erasmus (humanist en theoloog), Rogier Van der Weyden (kunstschilder wiens zoon Cornelius hier Kartuizer was) waren hier regelmatige gasten.

